

Rigtig glædelig jul!



Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

BLOMSTER CHOKOLADE M.M. VIN, ÆL & SPIRITUS GAVER

ÅBNINGSTIDER

Mandag-onsdag kl. 8.30-17.30
Torsdag-Fredag kl. 8.30-18.00
Lørdag kl. 8.30-15.00
Søndag kl. 8.30-15.00

Benyt
webshop på
www.multiflowerdesign.dk



Villavej 1 • Ringe • 62 62 13 40
www.multiflowerdesign.dk



Ud at spise i aften?



Velkommen på

Brobyværk Kro

Dejlig fynsk mad serveret i historiske og hyggelige omgivelser.

Dagens Menu

2 retter

kr. **180,-**

Vi afholder Deres
festarrangement
for op til 80 gæster.



Kontakt os for mere info: 62 63 11 22
www.brobyvaerk-kro.dk

Hvad laver du egentlig, Rikke...?

MIN MENING

Rikke Bech Skougaard

HVAD LAVER DU EGTNLIG...?

Spørger min mor mig...

Hun har spurgt mig flere gange før, men jeg tænker, at det er rigtigt svært at forstå, når man kommer fra en helt anden verden. Hun er ikke den eneste, der spørger. "Jeg sælger mine erfaringer", - det er sådan noget diffust noget, men det er faktisk dét, som jeg gør. Jeg er det, som nogen kalder "en konsulent".

Egentlig bryder jeg mig slet ikke om at blive kaldt konsulent. Jeg har altid haft et antipati imod konsulenter. Det lyder ikke godt i min verden. Det er sådan én, der er meget dyr, og som er meget teoretisk. Det er en, der laver et stykke arbejde, der ender i en mappe på en hylde, som bare samler støv. Og sådan én har jeg ikke lyst til at være.

Jeg er vokset op med dét at kunne arbejde med sine hænder, - det var dét, der talte.

Min mor er kontoruddannet og min far er udlært malermester.

Hoved og hænder

De har været selvstændige siden de var helt unge, og dét med hårdt arbejde, så de er ikke kommet sovende til det, - helt ligesom deres forældre i sin tid. Jeg er den første i familien, der blev akademiker, - jeg blev ingeniør.

Det var fint nok at være dygtig med sit hoved, men det talte ikke, hvis man ikke også kunne bruge sine hænder. Mine to søstre og jeg arbejdede med i vores forældres firma i vores fritid, så vi lærte at tage ting af os selv uden at blive bedt om det, - at være selvstændige individer, der kan klare sig selv.

Men tilbage til det, som jeg egentlig ville fortælle.

Lige nu sidder jeg i flyet på vej tilbage til København fra Finland og skriver denne tekst. Jeg har tilbragt de sidste tre dage i Helsinki, hvor jeg har arbejdet med en afdeling af en global virksomhed. Virksomheden har over 800 ansatte i verden, og i Finland er der en lille afdeling på 2 personer. Det har været nogle meget produktive dage:

- Vi har fået lavet en plan for deres mødeaktiviteter det kommende år, - vi har kortlagt hele deres ordreproces fra kunden ringer, og til fakturaen sendes, - vi har valgt, hvilke mål de skal nå i det kommende år, - vi har lavet



Jeg kunne faktisk vælge at tage en lille kort nederdel med en matchende jakke på uden, at det ville virke helt forkert. Det gør jeg dog ikke, - så ville jeg ligne en konsulent lige rigeligt.

RIKKE BECH SKOUGAARD

en opstartsplan for de første 100 dage for den næste nye medarbejder, - og vi har lavet en samlet oversigt over deres udviklingsprojekter. Med andre ord så er der sået nogle frø, som de nu skal sørge for, kommer til at spire og vokse sig store og stærke.

Himlen er nu helt blodrød, når jeg kigger ud af flyvinduet. Det ser ud som om horisonten brænder. Der er et tykt tæppe af fløjlsbløde skyer, så langt øjet rækker. Det er superflot. Hvor er det fantastisk at få lov til at opleve scenerier som denne...

Energi og gå-på-mod

De sidste tre dage har været fyldt med en masse energi og gå-på-mod. Det har været en rigtig god oplevelse, hvor jeg har kunne give noget af min erfaring videre. Det er lidt ligesom at lære sit barn at cykle.

At øve og øve med barnet for endelig at se glæden og stoltheden i barnets øjne, når



Rikke Bech Skougaard fortæller fra sit virke i ugens "Min Mening" i Midtfnyposten. Privatfoto.

hun giver slip og cykler helt af sig selv første gang. Der giver vi jo også vores viden og erfaring videre, og kan se den glæde, det skaber. Det er den samme følelse, jeg får, når jeg tager på arbejde og får lov til at gøre en reel forskel. At se og mærke gnisten hos andre mennesker giver mig et "kick", så jeg bliver helt høj af det.

Jeg har faktisk her inden for den sidste tid to gange hørt sætningen: "Sådan noget som du arbejder med, det er lige dét, som jeg også kunne tænke mig". Jeg føler mig heldig.

Nu begynder vi at flyve ind over land, hvor man kan se de mange skove og marker. Jeg kan se, at der er lys i nogle af husene, så menneskerne dernede er måske lige kommet hjem fra arbejde efter, at de har hentet børnene og handlet ind til aftensmaden. Ja, livet er hektisk.

Da jeg var helt ung drømte jeg om at blive en "business-kvinde", - sådan en med en kort lille nederdel og en matchende jakke til. Og selvfølgelig en attachetaske i hånden på vej ud i den store verden.

Ud og gøre mig gældende. Her sidder jeg så og tænker, at nu er jeg her. Nu er jeg den business-kvinde, som jeg drømte om. Jeg kunne faktisk vælge at tage en lille kort nederdel med en matchende jakke på uden, at det ville virke helt forkert. Det gør jeg dog ikke, - så ville jeg ligne en konsulent lige rigeligt.

FAKTA

BLÅ BOG

Navn: Rikke Bech Skougaard

Alder: 46 år

Bopæl: Hestehavevej 39, 5856 Ryslinge

Job: Selvstændig virksomhed med optimering og rekruttering.

Tidligere job: Produktionschef i 17 år i virksomheder med 10-100 ansatte

Interesser/hobby: Brænder for at netværke samt at skabe aha-oplevelser for andre.

Valgsprog: Hvis det ikke går - ja, så går det jo alligevel.

Det er lidt pudsigt at sidde her og tænke på, at nu har jeg nået målet fra dengang... Kommer til at tænke på det gamle nummer af Shu-Bi-Dua: "Står på en alpetop, - kigger på det sner, - nu er jeg endelig kommet helt herop, - hva' fa'en sku' jeg egentlig her". Men jeg ved godt, hvad jeg skulle her, - jeg skulle vise overfor mig selv, at jeg godt ku! YES!! - Næste gang min mor spørger, hvad jeg egentlig laver, så vil jeg svare: "Mor, - jeg går efter mine drømme!", - og så vil jeg smile.



Signature strik
399,-
(Uden tørklæde)

KØB

Julegaven til dig selv eller til en du holder af.

Kan byttes til 13. januar 2017

Bellissima

v/Henriette Pedersen
Kværndrup Vænge 6
5772 Kværndrup
Tlf. 60 24 83 84
Henriette@bellissima.dk



Følg os på facebook

Åbent torsdag og fredag kl. 15.00 til 19.00 samt efter aftale
HUSK du kan booke butikken for en hyggeaften m. veninder, kollegaer og familie. Ring og bestil en dag.