

At turde at tage springet

Min mening

FOR 3,5 ÅR SIDEN valgte jeg at springe ud af min komfortable situation som lønmodtager.

Jeg havde på det tidspunkt en fortid med 17 år som produktionschef i forskellige virksomheder. De senere år havde jeg kunne mærke, at der snart skulle ske noget helt andet. Der skulle prøves kræfter med noget nyt og anderledes udfordrende.

Hele min barndom er jeg vokset op med forældre, som har været selvstændige - først med flytteforretning, så med teltudlejning og til sidst med toiletvognsudlejning. Mine forældre er i dag 77 år og 82 år og har først for nyligt påbegyndt overleveringen af deres sidste

virksomhed. De har altid været meget aktive, og det har selvfølgelig smittet af på os tre døtre. Vi har lært, at vi skal kunne klare os selv. Det var ikke de huslige gerninger såsom frikadellestegning og rengøring, der var omdrejningspunktet, men derimod hvorvidt vi nu kunne bakke lastbilerne med hænger ordentlig på plads - for vi fik selvfølgelig alle tre stort kørekort, så vi kunne hjælpe med i virksomheden.

MINE FORÆLDRE har altid arbejdet - også aftener, weekender og ferier. Jeg ved om nogen, at det at være selvstændig ikke bare er et 8-16 arbejde. Man har aldrig fri. Selv om natten drømmer man arbejde. Så kommer også bekymringerne om fremtiden, og om det nu går, som det skal. Med den viden i rygsækken har jeg i mange år skubbet tanken fra mig omkring at være selvstændig. Jeg var klar over, at



★ Rikke Bech Skougaard, Ryslinge, er en del af Midtfynspostens eksterne klummepanel, der på skift skriver om stort og småt, der optager dem.

det ville være hårdt arbejde og, at jeg aldrig ville få fri, hvis jeg først kastede mig ud i tilværelsen som selvstændig.

Men jeg sprang alligevel. Velvidende. Det lå måske i generne, at når sol og måne stod rigtigt, så skulle jeg udfordre mig selv i at turde springe ud på dybt vand uden at kunne se bunden. Det var dog med skælvende knæ. Er det nu fornuftigt at starte op i krisetider? Men jeg tænkte, at hvis jeg kunne få det til at lykkes i krisetider, så måtte det jo være levedygtigt.

Jeg fik CVR-nummer 1. jan.

2013, og den første udfordring var at finde ud af, hvad jeg skulle "sælge i min butik". Jeg synes jo, at jeg kunne gøre så meget godt ude i virksomhederne. Hvis man siger, at man kan mange ting, så kan man godt komme til at virke halvgod til mange ting, i stedet for superdygtig til nogle få ting. Og det var dét, jeg ville opleves som. Jeg indsnævrede produkterne til at omhandle kun to områder: Rekruttering og optimering. Det føltes helt rigtigt.

JEG GIK til en masse foredrag

og blev klogere på, hvordan jeg skulle gribe sagen an. Det første halve år havde jeg over 100 møder med forskellige mennesker, som inspirerede mig. Jeg tog på besøg i netværk, og når jeg kom hjem, skrev jeg en mail til nogle af de aller mest inspirerende netværksdeltagere, om de ville mødes med mig. Det var ikke potentielle kunder, men bare mennesker, der havde noget på sinde, og som gerne vil øse ud af deres erfaringer. Det var fantastisk at opleve denne begejstring, og lyst til at dele.

NÅR JEG I DAG kommer på besøg ved potentielle kunder, tror jeg, at netop min indre glød og gnist for at hjælpe dem med min viden, har gjort, at det faktisk går rigtig godt. Efter de første 30 måneder besluttede jeg mig for ikke mere at bekymre mig om fremtiden, og om der var omsætning nok i næste måned. Når jeg kiggede tilbage, kunne jeg jo se på historikken, at månederne samlet set jo egentlig var gået helt godt. Mit motto blev også derefter "Hvis det ikke går, ja så går det jo alligevel". Jeg er helt sikker på, at tingene nok skal lykkes på den ene eller an-

den måde, så det kan ikke betale sig at bekymre sig om det.

Jeg er glad for, at jeg turde tage springet. Jeg er landet lige det rigtige sted med spændende opgaver og fantastiske kunder, - ja, mere end 40 kunder bare det første år. Jeg arbejder godt nok rigtig mange timer, men det er med noget, som jeg selv har valgt, og så er det sjovt! Ja, livet er dejligt, og jeg er meget taknemmelig.

Blå bog

- Navn: Rikke Bech Skougaard
- Alder: 45 år
- Bopæl: Hestehavevej 39, 5856 Ryslinge
- Job: Selvstændig virksomhed med optimering og rekruttering
- Tidligere job: Produktionschef i 17 år i virksomheder med 10-100 ansatte
- Interesser/hobby: Brænder for at netværke, samt at skabe aha-oplevelser for andre
- Valgsprog: Hvis det ikke går, - ja, så går det jo alligevel

» Med den viden i rygsækken har jeg i mange år skubbet tanken fra mig omkring at være selvstændig.

FRA KLUMMEN

➤ **Når kunden er klippet, står pengene på min konto. Det fungerer bedst for mig.**

Tina Christoffersen
Ejer, Salon Chic, Høng

Her kan du betale med





Lave transaktionsomkostninger

Pengene overføres direkte fra kundens konto til virksomhedens konto uden fordyrende mellemled.



Sikkerhed for betaling

Ved betaling kontrolleres med det samme, at beløbet er til rådighed på kundens konto.



Bedre service

Dine kunder kan frit vælge betalingsform og handle nemt og hurtigt via mobilen.

Et tegn på en god forretning

➤ Kontakt dit pengeinstitut eller find den løsning, der passer bedst til din butik på swipp.dk/cases